

Barske Natløb 2024

Dengang Ole var dreng



Skovdam division inviterer til natløb

Dengang i 60'erne, da Ole var dreng, lavede spejderne nogle lidt andre aktiviteter end dem vi kender i dag.

Kunne du og din patrulje/sjak tænke sig at prøve kræfter med de gode, gamle færdigheder er det nu I skal tilmelde jer

Barske Natløb 2024

Dengang Ole var dreng

Start: Lørdag d. 2. november ved Sandager kulturhus- Torupvej 1, 5610 Assens

Patruljens/sjakkets starttidspunkt bliver sendt til PL på mail.

Slut: Søndag d. 3. november kl. 10 på Salbrovadskolen- Salbrovad 28, 5610 Assens

Patrulje/sjak størrelse:

Tropspejdere deltager i patruljer på 4-7 spejdere.

Seniorspejdere deltager i sjak af 2-3 spejdere.

Hver patrulje/sjak skal medbringe:

- 1 refleksest + 2 refleksbånd pr. deltager
- 1 refleksest eller refleksovertræk pr. spejder
- 1 forlygte (hvidt lys) og 1 baglygte (rødt lys)
- førstehjælpsgrej
- 1 sovepose + 1 liggeunderlag pr. deltager
- 1 mug, 1 spork og 1 drikkedunk pr. spejder
- Foropgaven.



Forplejning: Spejderne får et varmt måltid undervejs, ønskes snack ol. medbringer spejderne selv.

HUSK: Da løbet forgår om natten SKAL du have refleksest på samt refleksbånd (velcro eller slap-on) ved anklerne. Din rygsæk skal også have refleksest/overtræk på.

Hvem er ham Ole så?

I rigtig mange år har Ole været spejder i Skovdam Division.

De små spejdere kender ham måske ikke da han, grundet alder, har holdt sig mere hjemme de sidste år. Men de store spejdere i Divisionen har haft glæde af ham til Divisionsturneringer, på lejre, til Sæbekasseløb og ikke mindst til Barske Natløb. De fortæller at Ole, i hans velmagtsdage, altid testede rafteborde. Kunne bordet holde til Ole, var besnøringerne godkendt! Ole er også husket for hans råb under præmieoverrækkelser. Findes der ikke et råb til situationen, opfinder han det bare. Og så ved alle, at Ole altid vil have midterstykket af Drømmekagen.

Ole startede som Ulveunge (det der svarer til vores juniorer) 1. marts 1960 hos Assensspejderne. I efteråret 63 blev Ole tropspejder i patruljen Flagermus, som stadig eksisterer den dag i dag.

Oles første sommerlejr var en divisionssommerlejr i Schweiz. Det var en kæmpe oplevelse for en 12-årig spejder, som aldrig før havde sovet i telt.

Omkring 1967 blev Ole klanspejder og allerede i 1971 påtog han sig også tjansen som tropsleder.

I 1976 var der ret få spejdere hos Assens Spejderne. Alligevel havde de en skøn sommerlejr ved Vejle fjord. Ole husker især at der helt ekstraordinært blev fremstillet et gult tørklæde, hvor spejderne selv skulle trykke et logo med linoleumstryk. Der blev også lavet et flag til lejren. Faktisk var det Ole's håndarbejds lærer, der hjalp med at få det syet. Flaget var stort og gult, med et A på. Det blev hejst i flagstangen på lejre, så forældrene ikke var i tvivl om, hvor Assens Spejdernes lejr lå.

Ole har været gruppeleder i Assens i rigtig mange år. Han husker ikke selv, hvornår han startede. Oles funktion som GL sluttede sidste år.

For 44 år siden blev Barske Natløb startet. Det var Ole (og en håndfuld andre ledere) der syntes, at der manglede et spejderløb for de store spejdere i divisionen. Løbet er blevet afholdt hvert år siden da, og Ole har været med som primus motor langt de fleste gange.

Os i Barske-udvalget kender Ole som ham der sørger for dagsordner og indkaldelser til møder. Det er Ole, der hvert år laver et forslag til løbets rute, samt de tidsskemaer, der udregner hvornår postmandskab møder ind. Ofte er det også Ole, der kommer med idéen til temaet på løbet – og så er det altid Ole, der står for den komplicerede pointplanlægning.

Ole var også ham, der i 1993 indførte Sæbekasseløbet for juniorerne i Skovdam Division.

Divisionsturneringer og den komplicerede pointudregning på divi har Ole også ofte stået for.

Når man kigger på billeder taget til arrangementer på Skovdam, er det faktisk sjældent at man ser et af Ole. Årsagen er, at Ole ofte selv er den, der står bag kameraet. Det er dog lykkedes at finde et billede af ham fra sæbekasseløb i Assens.

For et par år siden, til et Divisionsrådsmøde, fik Ole overrakt Det Danske Spejderkorps hæderstegn, hvilket man må sige er fuldt fortjent.